



Kära faddrar och gåvogivare

En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de projekt som vi i föreningen Medmänniskor stödjer här i Bolivia och som inte hade kunnat fortsätta utan er! Vad som började 2004 med ett litet, vacklande barnhemsprojekt med nio barn har vuxit till tre projekt som i nuläget har 45 barn under sina vingar. Det är två barnhem samt ett utomstående projekt som stödjer fattiga och utsatta familjer, hjälper dem att hålla samman, bidrar med ekonomiskt stöd och förhindrar att fler barn måste skiljas från sina familjer och omhändertas.

Slutet på 2011 och början av 2012 har som vanligt varit en hektisk tid, fyllda av olika aktiviteter. Barnen på barnhemmen har sommarlov från mitten av november till februari och det är en stor omställning för personalen att plötsligt ha alla barn hemma samtidigt.

Den första december 2011 deltog de äldre flickorna, liksom tidigare år, i en marsch för att komma ihåg världsdagen för HIV-smittade. I Bolivia finns 4500 anmälda fall av HIV men olika rättviseorganisationer pekar på att det totala antalet smittade är mellan 17 000 - 20 000 personer. Många av flickorna har släktingar och vänner som är smittade och på systerbarnhemmet Pedacito del Cielo bär några av barnen på smittan.



Inför marschen fick flickorna lära sig Under marschen pratade flickorna med andra om sjukdomen och vikten av att det i Bolivia finns tillgänglig vård. Enligt senaste, offentliga uppgifter har de länder och organisationer som donerat medicin för de smittade, dragit in sina bidrag och donationer vilket innebär att det i slutet av 2012 inte längre kommer att finnas några mediciner tillgängliga. Anledningen till varför donationerna dragits in är fortfarande oklar, men det mesta pekar på att regeringen använt donationerna felaktigt.



Julfirandet slogs samman för det två barnhemmen och olika grupper framförde julspele, danser och små teaterföreställningar. Tack vare en av Cochabambas privatskolor, vars elever donerade 50 kr var under december månad, kunde vi köpa in fina julklappar till var och en utav barnen.



Under december och januari månad har barnhemmen haft besök. Först av ett par som tillhör en av de kyrkor i USA som stöttar projekten. Mark och Becky spenderade nästan två månader tillsammans med barnen, dokumenterade organisationens arbete för att dela med sig med andra nordamerikanska givare och var till stor hjälp på de båda barnhemmen.



I början av januari kom en grupp ungdomar från ett universitet i Plymouth och spenderade tid tillsammans med barnen. De hjälpte till med lek, utbildning, ogrärensning och byggde bland annat ett vertikalt trädgårdsland till flickorna på Herdens hjärta.



Sista lördagen i januari hölls den årliga "moda loca" dagen på barnhemmen. En dag som blivit tradition för barnen, under vilken de tävlar i vem som kan hitta det galnaste modet. Efter en catwalk där vinnarna utses följer discodans och fest som

avslutar sommarlovet och påminner barnen om att ett nytt skolår är på väg att inledas.



Jag vill återigen påminna er om vikten av ert fortsatta stöd för att kunna hjälpa dessa barn. Några av er stödjer ju särskilt flickhemmet Corazón del Pastor (Herdens hjärta), vilket var det första som öppnades. Vissa av er är specialfaddrar

och stödjer ett särskilt barn medan andra stödjer samtliga projekt genom att bidragen används där de behövs mest. Om ni har särskilda önskemål om hur era medel används eller om ni vill bli fadder till ett särskilt barn så får ni väldigt gärna höra av er till info@medmanniskor.se

Ibland kan det bli lite tyst från oss Medmänniskor och inte uppdateras på bloggar och hemsidor, det betyder INTE PÅ NÅGOT SÄTT att verksamheten avstannar, snarare att jag som enda volontär på plats i Bolivia har blivit sjuk, rest bort eller av andra skäl inte har möjlighet att uppdatera så ofta. Jag finns dock alltid tillgänglig på info@medmanniskor.se och tycker det är mycket roligt att få personlig kontakt med er gåvogivare, medmänniskor och medlemmar i vår stora familj som tillsammans tar hand om dessa 45 barn.

Mer information om projekten hittar ni alltid på Niños Con Valores hemsida där månatliga nyhetsbrev (på engelska) finns att läsa.

STORT TACK OCH VARMA HÄLSNINGAR FRÅN COCHABAMBA!

Annika Vargas
Volontär
Föreningen Medmänniskor

Vi i föreningen Medmänniskor fortsätter att jobba ideellt och 100% av ert stöd når barnhemmets verksamhet

www.medmanniskor.se

Medmänniskor
Korintgränd 11
175 57 Järfälla

Tel. 0706-207761,
0709-667273
E-post: info@medmanniskor.se

Bidrag sätts in på Swedbank, Medmänniskor
Kontonr. 8420-2 973 736 727-7 eller via Bankgiro: 5402-8121
Tack för ditt stöd!